

Gemeentegids



*Hart voor God,
hart voor mensen*

Inleidende woorden

Dit is de vierde keer dat de gemeentegids digitaal wordt uitgegeven, als opvolger van de vroegere gemeentekrant. Natuurlijk mis je het gevoel en de geur van de jaarlijkse papieren gemeentekrant maar daar tegenover staat dat je erg snel kunt vinden waar je naar op zoek bent. De digitale versie heeft nog twee andere voordelen: de inhoud kan veel gemakkelijker up-to-date worden gehouden dan bij een papieren exemplaar en bovendien zijn de kosten veel lager. Dat laatste is gunstig voor de balans van onze kerk.

Wat opvalt bij het doorbladeren van deze gids is de enorme hoeveelheid activiteiten die wij als gemeente ontplooiën binnen en buiten ons kerkgebouw. Zowel in groepsverband als door individuele kerkleden wordt heel veel werk verzet. Soms is dat zichtbaar en dan weten we het wel. In andere gevallen wordt het werk achter de schermen in alle stilte uitgevoerd. Vaak met grote passie. Daar weten we weinig van. Daarom is het goed dat deze gids dit allemaal in beeld brengt en waarschijnlijk is hij niet eens compleet. Voor een nieuwkomer wordt bovendien snel inzichtelijk hoe onze gemeente functioneert. Het is mooi om te zien hoe God ons mensen gebruikt om zich in te zetten voor zijn Koninkrijk.

Overigens staat er op de site van onze gemeente ook een vacaturebank. Helaas wordt daar weinig gebruik van gemaakt. Op dit moment wordt meestal aan gemeenteleden gevraagd om zitting te nemen in een raad of een commissie omdat we denken dat zij/hij daar wel geschikt voor is en bovendien de bereidheid heeft om het te doen. Je komt dan vaak bij dezelfde gemeenteleden uit. Tegelijkertijd gaan we op deze manier voorbij aan gemeenteleden van wie we de kwaliteiten niet zo goed in beeld hebben, maar die van zichzelf wel weten het werk te kunnen en willen doen. Daar is een vacaturebank een goed hulpmiddel bij.

Wouter van den Berg
voorzitter kerkenraad



Ontwerp logo :

Esther Koelewijn (1995)
Amersfoort

Inhoudsopgave

Pastoraat	4	Leren	12
<i>Kerkenraad</i>	4	<i>Bijbelkring Faithful</i>	12
<i>Kringen</i>	4	<i>Bijbelstudiegroep Vaya con Dios</i>	12
<i>Vertrouwenspersonen (IVP-ers)</i>	5	<i>Ichthus-vrouwen-bijbelstudie-groep</i>	12
<i>Pastoraal bezoekers</i>	5	<i>Getuigen</i>	13
<i>Werkgroep Ouderenpastoraat</i>	6	<i>ICF-Amersfoort</i>	13
<i>Kerkelijk Bureau</i>	6	<i>Werkgroep Ichthus missionair</i>	13
Jeugdwerk	7	<i>Diaconaat</i>	14
<i>Het JOCT</i>	7	<i>Diaconie</i>	14
<i>Catechisaties</i>	7	<i>Kerkelijke Contact Dienst</i>	14
<i>Coaching</i>	7	<i>Ouderensoos</i>	14
<i>Het Ichthuskamp</i>	7	<i>Ichthus voor anderen/zendingscommissie</i>	14
<i>Oppasdienst</i>	8	<i>Wieger & Marieke Blokland</i>	15
<i>Kindernevendienst</i>	8	<i>Gipsy Mission</i>	15
<i>Bijbelklas</i>	8	<i>Hospice Dôme Amersfoort</i>	15
<i>Jeugdclub Sjaloom</i>	8	<i>Andere diensten</i>	15
<i>Jeugdclub Futura (12 - 15 jarigen)</i>	8	<i>Beheren</i>	16
<i>JV Sola Gratia</i>	9	<i>Commissie van Beheer</i>	16
Vieren	10	<i>Koster</i>	16
<i>Bloemen in de kerk</i>	10	<i>Commissie Toekomst Ichthus Kerkgebouw</i>	16
<i>Voorlezers</i>	10	<i>De Gemeentedag-commissie</i>	16
<i>Gebedskring</i>	10	<i>Redactie Thermometer</i>	17
<i>Voorbedeteam</i>	10	<i>Website</i>	17
<i>Begroetingscommissie</i>	11	<i>Ichthuskerk app</i>	17
<i>Liturgiecommissie</i>	11	<i>Beamteam en uitzending</i>	18
<i>Organisten en muziekgroep</i>	11		

Versie: september 2020

Wijzigingen en aanvullingen mailen naar:
gemeentegids@cgtkamersfoort.nl

Kerkenraad

De kerkenraad is het kloppend hart van het kerkelijk leven. De raad is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente in geestelijk en materieel opzicht. De raad bestaat gewoonlijk uit de predikant van onze gemeente, een voorzitter, scriba en 6 wijkouderlingen en even zoveel diakenen. Bovendien is er één jeugdouderling die de schakel vormt met het JOCT-team (jeugdouderlingen en –consulententeam). Ook is er een ouderencoördinator voor Nijenstede. In diverse wijken zijn pastoraal bezoekers actief die de wijkouderlingen ondersteunen bij het bezoekwerk. Er zijn ook pastoraal bezoekers specifiek gericht op de oudere leden die niet meer in de kerk kunnen komen, het ouderenpastoraat. De pastorale bezoekers maken geen deel uit van de kerkenraad maar hebben wel een geheimhoudingsplicht.

De kerkenraad komt maandelijks bijeen en bespreekt dan de 7 kerntaken (pastoraat, jeugdwerk, vieren, leren, getuigen, diaconaat en beheren). Daarnaast wordt er tijd ingeruimd voor de geestelijke toerusting van de ambtsdragers. Afwisselend ligt het accent van de vergaderingen op pastoraat en algemene zaken. Zo is de kerkenraad vanuit een bijbels perspectief op zoek naar de weg die onze gemeente het beste kan gaan om te beantwoorden aan haar roeping: bruid van Christus zijn.

De kerkenraad heeft als ‘dagelijks bestuur’ het moderamen. Hierin worden veel organisatorische zaken afgehandeld of voorbereid voor de vergadering van de voltallige raad. De kerkenraad onderhoudt via de Raad van Kerken contacten met de andere kerkgenootschappen in de stad. Daarnaast is er regelmatig overleg met de NGK, de GKv, de PKN en de Kruispuntgemeente in Vathorst. Samen met de GKv dragen we bestuurlijke verantwoordelijkheid voor onze beide wijkgemeentes onder ICF, Oase en Grace Church. Binnen ons kerkverband is er twee per jaar classisoverleg: 18 gemeenten uit de regio Amersfoort komen dan samen.

U kunt de kerkenraad bereiken via de scriba: scriba@cgkamersfoort.nl.

De scriba wordt bijgestaan door het “kerkelijk bureau” voor administratieve taken zoals de ledenadministratie.

Kringen

Waarom eigenlijk kringen in onze gemeente? Vanuit de bijbel wordt de ontmoeting in kleine groepen als zeer waardevol aangemerkt. Elkaar ontmoeten en ondersteunen in goede en slechte tijden heeft een positieve invloed op het gemeente zijn. Binnen veel kringen wordt bij ziekte, bevalling enz. door anderen hulp, zorg of andere vorm van aandacht geboden. Soms zijn er ook kringactiviteiten samen, van een ontspannen ontmoeten tot bijbelstudie en alles wat daar tussen ligt.

Op onze website is uitgelegd wat het principe is van kringen binnen onze gemeente.

Kom ook in de kring, voor ontmoeting en omzien naar elkaar.....

Vertrouwenspersonen (IVP-ers)

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk komt seksueel misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Het kan zijn dat iemand opmerkingen maakt die jij niet prettig vindt. Of dat je door iemand aangeraakt wordt, wat jij als onprettig ervaart.

Het is niet gemakkelijk om dit bespreekbaar te maken, maar zoek iemand die je vertrouwt. Dit kan bijvoorbeeld een familielid of vriend(in) zijn.

Je kunt ook terecht bij een Interne Vertrouwenspersoon (IVP) binnen de kerk. De kerkenraad heeft hiervoor ons, Marjan Nieman en Herman Takken, aangesteld. Wij willen naar je verhaal luisteren en je adviseren over eventuele vervolgstappen. Een gesprek met (een van) ons is vanzelfsprekend vertrouwelijk. Wij zijn per mail bereikbaar via IVP.marjan@cgkammersfoort.nl en IVP.herman@cgkammersfoort.nl.

Neem met (een van) ons contact op

- Als je jezelf onveilig voelt of in een onveilige situatie bent
- Als je vermoedt dat een ander (een kind, jongere...) zich onveilig voelt of in een onveilige situatie is
- Als je vermoedt dat iemand die leiding geeft in de gemeente (bijvoorbeeld een clubleider of ambtsdrager) iets doet wat niet door de beugel kan

Je kunt ook misbruik melden of informatie inwinnen bij het landelijke meldpunt van onze kerken:

<https://meldpuntmisbruik.nl/>



Marjan Nieman



Herman Takken

Pastoraal bezoekers

Pastoraal bezoekers werken aan de opbouw van de gemeente door bij de gemeenteleden op bezoek te gaan. Ze mogen daarbij de liefde van Christus doorgeven en gemeenteleden stimuleren en versterken in het geloof. Pastoraal bezoekers mogen worden gezien als een versterking van kerkenraadsleden voor dit specifieke werk. De pastoraal bezoeker is echter geen ambtsdrager en wordt niet belast met kerkenraadsvergaderingen of het dienst doen tijdens een kerkdienst. Pastoraal bezoekers concentreren zich op het bezoekwerk. De kerkenraad ziet dit als een eerste stap naar verbreding van het belangrijke pastorale werk, de raad zou het fijn vinden als meer mensen deze mooie taak op zich willen nemen. Dus als u dit ook wilt doen kunt u zich melden bij een van de kerkenraadsleden.

Pastoraalbezoekers: Barend van Amerongen, Bert Scherpenzeel, Mien vd Klis, Harmen Koelewijn, Johannes Boerhof, Alwin Deurloo en Arnold Wubs.

Ouderenpastoraat: Marijke Koning, Janny Scherpenzeel, Fred van Holland.

Jeugd consulent(en): Robin v Andel.

Werkgroep Ouderenpastoraat

Sinds 1 januari 2013 is deze werkgroep actief in onze gemeente. De taak van de werkgroep is om ouderen te bezoeken die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen en/of deel te nemen aan de activiteiten binnen onze gemeente. Deze ouderen dreigen daardoor het contact met de gemeente te verliezen, en daarmee ook het gevoel om echt onderdeel te zijn van onze geloofsgemeenschap. Dit terwijl zij daar vaak erg prijs op stellen! Daarbij spelen factoren van fysieke, psychische en sociale aard, het verlies van geliefden en het groeiend besef van een naderend levenseinde een belangrijke rol. Naast het gewone bezoekje treedt hierbij het pastorale aspect nadrukkelijk op de voorgrond. Vanwege de grote aandacht, die deze ouderen nodig hebben en toekomt, heeft de werkgroep deze taak van de kerkenraad toebedeeld gekregen. De leden van de werkgroep, voor zover geen ambtsdrager, hebben hiertoe een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De werkgroep komt 4x per jaar bijeen om het werk te evalueren, en voor toerusting. Extra aandacht van gemeenteleden voor deze ouderen via wijk-/kringverbanden (bloemen, groeten, bezoeken, helpende handen, boodschappen enz.) wordt zeer gewaardeerd.

De werkgroep ouderenpastoraat, Fred van Holland

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is ingesteld als ondersteuning voor de scriba bij vooral routinematige zaken van het scribaat. De belangrijkste zaken die het kerkelijk bureau verzorgt, zijn het bijhouden van de ledenadministratie, het uitnodigen van de gastpredikanten, het opnemen van de kerkdiensten in het huis-aan-huis-weekblad, het opstellen van attestaties of verklaring lidmaatschap bij overgang naar andere kerken of bij kerkverlating, de eindredactie bij het wekelijkse L&M-blad, enzovoorts.

Het kerkelijk bureau, in de persoon van Maarten Meijer is te bereiken via de mail op emailadres: kerkelijkburo@cgkammersfoort.nl.

Het JOCT

Het Jeugd Ouderlingen en Consulente Team bestaat uit jeugdouderlingen en consulente. Het is de bedoeling dat we jongeren die tussen de 16 en 23 jaar zijn, en jongeren die nog geen belijdenis hebben gedaan, bezoeken.

Het JOCT is ook betrokken bij coachend jongerenwerk, de clubs & JV, de catechisaties, de kindernevendienst, de bijbelklas en het jeugdkamp.

Tevens worden door het jaar heen een aantal activiteiten georganiseerd:

- de nieuwjaarsbijeenkomst;
- jeugdactiviteiten tijdens het startweekend;
- samen naar de EO-Jongerendag;
- Heartbeat-events (o.a. Nacht zonder Dak & een Sporttoernooi);

Als jullie zelf ideeën hebben voor een activiteit of ergens op willen reageren, dan horen we dat heel graag van jullie: via joct@cgekamersfoort.nl

Catechisaties

Na het startweekend beginnen de catechisaties voor alle jongeren vanaf 12 jaar (de brugklassers). In leeftijdsgroepen 12/13-jaar, 14/15-jaar, 16/17-jaar en 18 jaar en ouder wordt, o.l.v. de dominee of catecheet, in groepsverband stilgestaan bij diverse onderwerpen, waarbij wordt gekeken wat de Bijbel ons (daarover) leert. De catechisatie voor de jongeren is in de kerk, voor de ouderen bij iemand thuis. Als het goed is hebben alle jongeren een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Mocht dit niet het geval zijn of heb je vragen over de catechisaties neem dan contact op, via catechisatie@cgekamersfoort.nl. Daarnaast is er de mogelijkheid om je aan te melden voor belijdeniscatechisatie.

Coaching

Zodra jongeren de kindernevendienst verlaten, is het in onze gemeente gebruik, dat die jongeren een coach krijgen. Ze zijn dan 10 jaar. Dit is een officieel moment in de Pinksterochtendienst voor kind, coach en gemeente. In overleg wordt uitgezien naar een goede match en bij de start worden met ouders, kind en coach de verwachtingen doorgesproken. Op deze manier willen we aandacht aan de jongeren geven en laten merken dat ze serieus genomen worden. Op jonge leeftijd worden er al vaak belangrijke keuzes gemaakt. Ook de keuze voor een leven met of zonder God. Dit betekent dat we aandacht, tijd en liefde in hen moeten investeren. Een coach wil naast de jongere lopen en begeleiden in zijn/haar geestelijke groei. Het JOCT is betrokken bij de coaching.

Het Ichthuskamp

Elk jaar rond Hemelvaart gaan de kinderen van 10 t/m 15 jaar op Jeugdkamp. Van donderdag tot zondag hebben we een vol kamp-programma met Sport & Spel, een Zeskamp, een Bonte Avond en nog veel meer gezellige, actieve en serieuze activiteiten. Heb je zin om mee te gaan? Opgeven kan in het voorjaar.

Oppasdienst

Oppas is er tijdens iedere morgendienst voor kinderen tussen 0-4 jaar, verdeeld over twee ruimtes. Vanwege het koffiedrinken na de morgendienst, zijn de laatste 10 minuten alle kinderen bij elkaar in de ruimte van de 0-2 jarigen, hier kunnen de kinderen worden opgehaald.

Tijdens de middagdienst is er geen oppas. Uitzondering hierop zijn de bijzondere diensten, zoals doopdiensten. Dit wordt dan vooraf op het L&M blad aangegeven.

Breng je jouw kind/kinderen naar de oppas, dan is het fijn als je zelf ook meedraait in het rooster. Dit rooster komt in de Thermometer te staan. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen helpen. Dus meld je gerust aan, ook als je zelf geen kinderen hebt, via oppas@cgkammersfoort.nl

Kindernevendienst

Iedere zondag is er tijdens een deel van de ochtenddienst voor de groepen 1 t/m 6 kindernevendienst, in de kerkzalen beneden. Groep 5/6 heeft de 1^e zondag van de maand geen kindernevendienst (i.v.m. Bijbelklas). We gaan vertellen uit de bijbel en zingen over God en de Here Jezus. We praten met elkaar en we knutselen, kleuren of spelen een spel.

Bijbelklas

Voor de kinderen uit de groepen 7 en 8, die van de kindernevendienst afkomen, is er op de eerste zondag van de maand de Bijbelklas tijdens de morgendienst. Per keer wordt er een aantal bijbelboeken behandeld. Het ene jaar is dat het Oude Testament en het andere jaar het Nieuwe Testament. Behalve dat het natuurlijk heel leerzaam is om bijbelkennis op te doen, is het ook gezellig om op die manier leeftijdsgenootjes beter te leren kennen. Een goede voorbereiding op de catechisatie.

Jeugdclub Sjaloorn

Ben jij 10 of 11 jaar oud, en houd je van gezelligheid? Dan ben je bij ons op de juiste plek! Elke 14 dagen komen we op vrijdagavond bij elkaar om gezellige dingen te doen samen. We doen spelletjes, ondernemen activiteiten, gaan erop uit, kletsen, bidden en leren elkaar zo beter kennen. De avond begint om 19:15 uur en duurt tot ongeveer 20:45 uur. Lijkt het je wat? Doe dan gezellig met ons mee! Groetjes, Alwin, Marijke en Hans.

Jeugdclub Futura (12 - 15 jarigen)

Futura is de club voor jongeren. Eén keer in de 2 weken komen we op zondag na de middagdienst bij elkaar. We beginnen dan gezellig in de keuken van de kerk, waar we wat drinken en eten. Daarna gaan we de avond beginnen. We gaan eerst samen bezig met een onderwerp. We lezen wat en praten met elkaar over dingen die ons bezig houden en over ons geloof. Na het onderwerp houden we een korte pauze met een chippie en wat fris en daarna gaan we gezellige dingen doen. We hopen dat jullie allemaal zullen komen dit seizoen, zodat we er echt een heel leuk seizoen van kunnen maken!

JV Sola Gratia

'De jeugd heeft de toekomst', 'jong geleerd, oud gedaan' en 'jeugd zoekt jeugd'. Het zijn zomaar drie spreekwoorden over jonge mensen, en alle drie kloppen ze als een bus. Het is dan ook niet gek dat de Ichthuskerk een plek heeft waar deze woorden omgezet kunnen worden in daden.

Eén keer in de twee weken, na het einde van de middagdienst, komt de jeugd van de gemeente samen. Er wordt met elkaar gegeten en daarna wordt er een onderwerp besproken en afgesloten met een spel.

De onderwerpen en spellen worden iedere keer bedacht door de JV-leden zelf, wat zorgt voor een goede en leuke afwisseling.

Buiten de 'gewone' JV-avonden is er natuurlijk meer. Nog meer? Zeker! Jeugd houdt namelijk ook van een feestje en daarom wordt er elk jaar een feestje georganiseerd. Op een mooie zonnige dag wordt er soms samen gebarbecued, en als perfecte afsluiter van iedere jaargang gaan we in juni met elkaar op kamp. En dan is het belangrijkste misschien nog wel vergeten: de jeugdvereniging barst van de sfeer en is dan ook een beginpunt van vele vriendschappen, ook buiten de eerdergenoemde activiteiten.

Dus, ben jij tussen de 16 en 24 jaar? En wil jij samen met andere jongeren leren van elkaar, en met elkaar?

Stuur dan even een mailtje naar jvslagratia@gmail.com of spreek Frank Boumeester, Marlotte Brundel of Jurriën Nieman aan

Bloemen in de kerk

Elke week zorgen de bloemendames ervoor dat er een mooie bos bloemen voorin de kerk staat. Deze bloemen worden na de diensten, door een diaken, naar een zieke of jubilaris in onze gemeente gebracht. Wanneer gewenst kunnen gemeenteleden het bij de dienstdoende diakenen aangeven om zelf de bloemen(groet) weg te brengen. Naast de wekelijkse bloemen zijn ook de liturgische bloemstukken en de versieringen op feestdagen het werk van de bloemendames. De bloemencommissie bestaat uit 7 dames en we hebben er allemaal veel plezier in om mooie bloemen te verzorgen. Mocht u of jij ook interesse hebben dan bent u van harte welkom. Neem contact op met Joëlle Rozeboom-Overeem, e-mail: bloemen@cgkamersfoort.nl.

Voorlezers

Elke zondagochtend wordt de schriftlezing tijdens de dienst gedaan door een voorlezer, de zogenaamde lector. De groep voorlezers bestaat uit 14 mensen die een paar keer per jaar hun medewerking verlenen. Wil jij of wilt u ook op duidelijke en begrijpelijke manier een stukje uit de bijbel voordragen? Stuur een mailtje naar voorlezers@cgkamersfoort.nl.

Gebedskring

Bij de gebedskring nemen we eens in de 2 weken de tijd om God te ontmoeten, te eren, te danken, ons te verootmoedigen en ook onze zorgen bij Hem te brengen. De zorgen die er leven in onze gemeente. Gebed is ons belangrijkste wapen. Er is niets waardoor we zoveel kunnen doen als door gebed. Het grootste voorrecht dat God ons geeft, is de vrijheid altijd bij Hem te mogen komen. Om zo elkaar en Hem te ontmoeten en te bidden voor elkaar en voor alles wat er gebeurt in onze gemeente. De gebedsavonden worden vermeld op het L&M blad. U en jij bent van harte welkom om eens mee te bidden!

Voorbedeteam

“Maakt u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.” (Filippenzen 4: 6,7)

In dit bijbelgedeelte worden we aangemoedigd om met alles wat ons bezighoudt naar God te gaan: tot Hem te bidden en Hem te danken. We kunnen dit *alleen* doen of samen met anderen.

Ook in de kerkdienst bidden we als gemeente met elkaar. Het kan echter ook zijn dat jij het fijn zou vinden dat iemand persoonlijk met jou bidt. We willen met en voor u/jou bidden. Schroom niet ons aan te spreken; wij ontmoeten jou graag.

Een hartelijke groet, Inge Wallet, Lettie Boumeester, Sven van der Horst en Marjan Nieman.

Begroetingscommissie

Iedere zondag staat een drietal gemeenteleden in de hal van de kerk. Ze begroeten iedereen die binnenkomt. Zo wordt iedereen welkom geheten. Gasten worden aangesproken en zo nodig wegwijs gemaakt. Ook zijn deze gemeenteleden vaak het aanspreekpunt voor het beantwoorden van vragen. Mensen die voor het eerst in ons kerkgebouw komen, vinden dit prettig. Een groep van ongeveer 45 personen (jong en wat ouder) doet aan deze activiteit mee.

Als je er iets voor voelt om mee te doen of meer informatie wilt, mail begroeting@cgkamerfoort.nl.

Liturgiecommissie

Iedere vierde dinsdag van de maand komt de liturgiecommissie (LC) bij elkaar om de bijzondere en themadiensten voor te bereiden, door mensen (of soms een hele groep/club/commissie) te benaderen om mee te werken. Onze taak hierin is vooral coördinerend. Daarnaast bespreken we wat we kunnen doen om onze God nog meer te verhogen in de erediensten en hoe we de gemeente daar meer bij kunnen betrekken. Onze voorstellen leggen we vervolgens voor aan de kerkenraad.

Andersom gebeurt het ook: de kerkenraad vraagt advies aan de liturgiecommissie over een bepaald onderwerp. Het leesrooster 'op weg naar Pasen' en de vesperdiensten rondom Goede Vrijdag en Pasen horen ook tot de verantwoordelijkheid van de liturgiecommissie. Samen met andere gemeenteleden gaan we in gesprek over de inhoud en de uitvoering hiervan. De Ichthusgemeente kenmerkt zich, naast het houden van 'reguliere' erediensten, onder meer door het organiseren van bijzondere c.q. themadiensten, diensten voor de jeugd en voor de kinderen. Dit door enthousiaste gemeenteleden. Het werk in de liturgiecommissie is boeiend en inspirerend! Wil je er meer over weten? Vraag het ons gerust via liturgiecommissie@cgkamersfoort.nl.

Organisten en muziekgroep

Belangrijkste taak van de muzikanten is zowel begeleiden van de gemeentezang als het muzikaal omlijsten van de eredienst. Het is belangrijk dat de muzikale begeleiding in de dienst de liturgie ondersteunt. Dat we zo'n groot aantal muzikanten hebben, betekent ook dat er verscheidenheid is aan stijl van begeleiden. De organist bereikt u via organist@cgkamersfoort.nl. De muziekgroep bereikt u via Marcel Veenman: msveenman@yahoo.com.

Bijbelkring Faithful

Bijbelkring Faithful is een groep jonge mensen in de gemeente die als hoofddoel heeft om met elkaar Bijbelstudie te doen, op een toegankelijke en laagdrempelige manier. Gedurende het seizoen hebben we ongeveer (tweewekelijks) zondag of op een doordeweekse dag een kringavond bij één van de leden thuis. We starten de avond met een gezamenlijke maaltijd (voor wie wil). Daarna doen we Bijbelstudie aan de hand van verschillende bijbelstudiemethoden. Naast de kringavonden steken we één of twee keer per jaar de handen uit de mouwen in samenwerking met Stichting Present. Verder hebben we nog gezellige activiteiten om de onderlinge band op te bouwen, zoals een nieuwjaarsborrel, spelletjesavond en mannen-/vrouwenavond. Namens Faithful, Michal Maasland.

Bijbelstudiegroep Vaya con Dios

Al enkele jaren doen we met een aantal vrouwen Bijbelstudie. Elke twee weken op donderdagavond komen we bij elkaar van 20.00 uur tot 21.45 uur. Het is fijn en leerzaam om op een rustig moment met elkaar met behulp van een boekje over een Bijbelgedeelte te praten. Kun je een plekje in je agenda vinden om mee te doen? Welkom! vayacondios@cgkamersfoort.nl

Ichthus-vrouwen-bijbelstudie-groep

Ben jij een vrouw tussen (+/-) 25 en 40 jaar? Dan ben je van harte welkom om mee te doen met Bijbelstudie! We zoeken samen verdieping van ons geloof en doen dit in kleine kerngroepjes van ongeveer 5 tot 7 vrouwen. De samenstelling van de kerngroepjes wisselt per seizoen, net als het thema of onderwerp wat we met elkaar behandelen. In het afgelopen jaar kwam er een groep op de maandagavond samen, en een tweede groep op de donderdagavond. De bijbelstudieavonden zijn eens per 2 weken.

Naast de bijbelstudie zijn we een groep waar je op kunt terugvallen en leuke dingen mee kunt ondernemen. We delen gebedspunten, maar ook leuke vrijblijvende activiteiten!

ICF-Amersfoort

In september 2009 begonnen evangelisten met het leggen van contacten met migranten en vluchtelingen in Amersfoort. Het ging om het versterken van bestaand werk en het starten van nieuwe projecten. De GKV-gemeenten en onze gemeente zijn hier vanaf het begin af aan samen in opgetrokken. Ondertussen zijn ook de beide Amersfoortse NGK-gemeentes aangesloten. Vandaag de dag bestaat ICF uit de Engelstalige gemeente Grace Church en de Arabisch/Nederlandse gemeenschap Oase. Beide deelgemeentes mogen zich verheugen in tientallen vaste gasten, leden, bezoekers en zoekers. Inmiddels zijn al vele mensen tot bekering gekomen en gedoopt! Dat zijn keuzes die grote gevolgen hebben in familie- en vriendenkring voor deze broers en zussen. De beide gemeentes hebben een eigen kerkgebouw aan de Liendertseweg 114. Je bent daar van harte welkom! Oase heeft daar iedere zondagochtend dienst (10.00 – 11.30 uur) en Grace Church iedere zondagmiddag vanaf 12.30. Daarnaast vinden er door de week allerlei activiteiten plaats in het kerkgebouw.

Het werk van ICF wordt rijk gezegend, maar heeft onze steun hard nodig. Zowel in ons gebed als ook door onze financiële bijdrage. Per jaar betalen wij per gemeentelid € 10 (vanaf 2018 € 7,50) om dit mooie werk door te kunnen laten gaan. Heb je jouw bedrag voor dit jaar nog niet overgemaakt? Dan kan je dat doen op rekening NL81 INGB 0000 288107 van de Christelijk Gereformeerde Ichthuskerk o.v.v. "bijdrage ICF Amersfoort".

Wie het een uitdaging vindt om crosscultureel bezig te zijn en hart voor migranten en vluchtelingen heeft, is van harte welkom om zijn of haar bijdrage te leveren in een van beide gemeentes. Hulp is welkom! Meer weten? Inge Louwerse en Rike Quist zijn vanuit onze gemeente betrokken bij ICF in de interkerkelijke ProjectBegeleidingGroep voor ICF.

Werkgroep Ichthus missionair

We willen als gemeente ook naar buiten gericht zijn en mensen in onze omgeving/in de wereld bekend maken met het evangelie van Jezus Christus. Als regiegroep Ichthus Missionair houden we ons bezig met allerlei verschillende initiatieven op missionair vlak. Het doel hierbij is dat we de gemeente gelegenheid geven om mensen (in hun omgeving) te betrekken bij activiteiten die met onze kerk te maken hebben of in onze kerk plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn the passion, de kerkproeverij en de opvoedcursus voor ouders met kleine kinderen. Het komende seizoen willen we o.a. de mogelijkheden onderzoeken voor een opvoedcursus voor ouders van jongeren en voorbereidingen treffen voor de Bachdag.

Als je/u het belangrijk vindt om mogelijkheden te creëren waarop we als gemeente het evangelie met anderen kunnen delen dan kunt u ons komen versterken. Stuur dan een mailtje naar missionair@cgkamersfoort.nl of spreek Freek van Slooten, Inge Wallet of Elise van Gelder aan.

Diaconie

God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf, daar gaat het om in het geloof. Diaconaat is van die liefde tot de naaste een concretisering. Diaconaat is een opdracht van Christus voor de gehele gemeente. Dit betekent concreet dat de diaconie zich bezig houdt met de nood van mensen. Deze nood kan verschillende vormen hebben: financieel, lichamelijk, geestelijk maar ook sociaal. De diaconie kan haar taak alleen goed vervullen wanneer zij hierbij wordt geholpen door de gemeente. Dit betekent dat ook de gemeenteleden de “ogen en oren” mogen zijn voor de diaconie. Dus hoort of ziet u een nood(vraag), laat het de diaconie weten. Ook de rol van de wijkdames/-heren is van groot belang, aangezien zij ook belangrijke contacten in de wijk hebben. De drie aandachtsgebieden waar de diaconie haar werkveld heeft, zijn: binnen de eredienst (1), het werk van de diaconie komt naar voren door o.a. de bloemengroet, collecten, ondersteuning bij het avondmaal, voorbede, etc. Het werk binnen de gemeente (2) komt tot uitdrukking in hulp aan gemeenteleden. Aangezien de kerk een onderdeel is van een bredere samenleving (3), kijken we ook naar hulpvragen buiten onze kerk. Door middel van deurcollectes geven we steun aan projecten in binnen- en buitenland. Wilt u ons helpen bij het uitvoeren van onze taak? Neem contact op met uw wijkdiaken of mail via diaconie@cgkammersfoort.nl.

Kerkelijke Contact Dienst

De naam zegt eigenlijk al genoeg: wijkdames / wijkheren proberen het ‘omzien naar elkaar’ in de praktijk te brengen. Dit kan door bijvoorbeeld nieuwe leden in de wijk welkom te heten, zieken en ouderen te bezoeken of een bezoek te brengen bij geboorte, bruiloft of overlijden. Mensen die lang ziek zijn, of in moeilijke omstandigheden verkeren, kunnen de hulp inroepen van een KCD-er. Het is afwisselend, boeiend en dankbaar werk. Wil je meer weten of meedoen?

Neem gerust contact op met:

Trees v Andel, trees.van.andel@kpnmail.nl

Lettie Boumeester, a.boumeester@casema.nl.

Ouderensoos

Voor de gemeenteleden van 70 jaar en ouder wordt er elke 1^e vrijdag in de maand een gezellige middag in de kerk georganiseerd. Op deze middag kunnen deze leden, die soms niet meer in staat zijn om zondags de kerkdiensten te bezoeken, elkaar ontmoeten en wat bijpraten, onder het genot van een drankje en wat lekkers. Meestal wordt er ook nog wat leuks georganiseerd om de middag verder in te vullen van 15.00 uur tot plm. 17.00 uur. De leiding is in handen van Marijke Koning met als trouwe medewerkers Loes Ham, Heleen Koning, Thea van Wijngaarden en Fred van Holland. Mail ouderensoos@cgkammersfoort.nl.

Ichthus voor anderen/zendingscommissie

De activiteiten bestaan uit geld inzamelen voor minder bedeelde mensen. Onze doelgroep is de zigeuners in Roemenië en Oekraïne. Ook voor ons zendingsproject in Botswana zamelen we geld in. Door middel van verkopen en acties, die door de gemeente ondersteund worden, zamelen we geld in. Momenteel werken we met 6 mensen. U/ jij bent van harte welkom om ons te helpen met de activiteiten. IVA (Ichthus Voor Anderen), Tiemen iva@cgkammersfoort.nl.

Wieger & Marieke Blokland

Wieger en Marieke zijn samen fulltime als vrijwilligers betrokken bij de zendingsbeweging Jeugd met een Opdracht, op de locatie Heidebeek in Heerde. Wieger leidt de financiële afdeling van Heidebeek, waar onder andere de giften van >100 buitenlandse zendingen worden verwerkt. Marieke is onder andere werkzaam als kok in de gemeenschappelijke keuken. Daarnaast leiden Wieger en Marieke samen (pre)marriage cursussen, gezinskampen en worden ze getraind als huwelijkscoach. Als je meer wilt weten over (het werk van) Wieger & Marieke of hen financieel wilt ondersteunen, kun je contact opnemen met de thuisfrontcommissie via arjenoverweel@hotmail.com.

Gipsy Mission

De Ichthuskerk heeft reeds jaren een sterke band met de Stichting Gipsy Mission, die in dit gebied onder de zigeunerbevolking werkt. In 2010 verbond de Ichthus gemeente zich door middel van een diaconaal project aan de zigeunergemeenschap van Mezövári in Oekraïne. Een dorp in het grensgebied met Hongarije en Roemenië, waar Hongaars de voertaal is. Gipsy Mission is o.a. verantwoordelijk voor de exploitatiekosten van de extra onderwijsuren, goede voeding voor de kinderen, schoolmaterialen en energie. Leden van de Ichthuskerk brengen maandelijks een aanzienlijk deel van dit bedrag bijeen. Daarnaast worden er regelmatig werkvakanties met jongeren en acties georganiseerd. Denkt u ook aan een bijdrage? Bankrekening: NL40 RABO 0382 4825 57 t.n.v. Gipsy Mission te Renswoude. Contactpersoon binnen de gemeente: Martijn Wallet. Informatie of aanmelding: info@gipsymission.nl of op internet www.gipsymission.nl.

Hospice Dôme Amersfoort

Velen vonden in Hospice Dôme een onderkomen tijdens het laatste traject van hun leven. Persoonlijke aandacht, gastvrijheid, comfort en privacy kenmerken Hospice Dôme. De zorg wordt geboden in een kleinschalige, huiselijke omgeving. Deskundige medische en verpleegkundige zorg gaat er gepaard met psychosociale en pastorale begeleiding, zonder dat er iets wordt opgedrongen. Daarnaast leveren vrijwilligers non-stop een belangrijke bijdrage in de dagelijkse zorg. Ook leden van de Ichthuskerk werken met hart en ziel mee aan dit bijzonder mooie werk. We zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Geef je op via de website www.hospicedome.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij Janny Scherpenzeel, 033-4947332

Andere diensten

Elke zondag zijn er kerkdiensten in ICF, de diverse verpleegtehuizen, zorgcentra en in de kapel op het terrein van Zon en Schild. Om dit mogelijk te maken steunen zij op vele vrijwilligers, waaronder ook veel mensen van de Ichthuskerk. Zowel pastoraal, muzikaal als bij de hand- en spandiensten.

Commissie van Beheer

Aan de CVB is door de kerkenraad gedelegeerd om zich bezig te houden met de zo te noemen “harde kant” van de kerk. De taken en werkvelden zijn:

- Het complete financiële reilen en zeilen van de gemeente inclusief
- Instandhouding kerkgebouw, apparatuur, interieur, kosterswoning en de garageboxen
- Opstellen en actueel houden van een ontruimings- en calamiteitenplan.
- De parkeervoorziening
- Werkgeverspositie dominee en koster
- Het innen van de VVB
- Opstellen collecterooster
- Uitbrengen – gevraagd en ongevraagd – van adviezen aan de kerkenraad

Er wordt erop toegezien dat in de samenstelling van de CvB de benodigde specialismen aanwezig zijn.

Contact: cvb@cgkammersfoort.nl.

Koster

Vrijwel dagelijks zorg ik ervoor dat er activiteiten in ons kerkgebouw plaats kunnen vinden, zoals vergaderingen, clubs, catechisaties, verenigingen, ouderenmiddagen. Dit vanuit onze eigen gemeente. Daarnaast vinden er ook vele vergaderingen en cursusdagen plaats van buiten onze gemeente. Taken zijn o.a. het openen en sluiten van het gebouw, koffie/thee schenken, schoonmaken van het gebouw, beheren van de agenda. Met dienende groet, Klaske Rozeboom.

Contact: koster@cgkammersfoort.nl.

Commissie Toekomst Ichthus Kerkgebouw

Door de KR is een commissie ingesteld die zich buigt over de toekomst van de Ichthusgemeente. Een belangrijk onderdeel daarvan is de huisvesting. Kortom, het gebouw waarin de gemeente als streekgemeente, want dat zijn en blijven wij, de ‘slogan’ *hart voor God, hart voor mensen* met enthousiasme vorm kan geven. Zoiets is niet zo maar even geregeld. Dat vergt veel denken en vooral ook doen. Daarnaast ook inbreng van alle leden van de gemeente. De commissie - bestaande uit Arnold van Barreveld, Benjamin Beldman, Wouter van Dam, Joost de Jongh, Peter Veenman en Bert van de Weerd - staat daar echt open voor. Dus ideeën kan elk gemeentelid bij de commissie kwijt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elk idee uitvoerbaar is. Maar er zal wel heel serieus naar gekeken worden. De commissie zal de gemeente op de hoogte houden over de voortgang van haar werkzaamheden. Contactpersoon is Peter Veenman: phveenman@gmail.com.

De Gemeentedag-commissie

De gemeentedag is de traditionele start van het kerkelijk seizoen, met een gezellige middag vol sport en spel, gezelligheid, creativiteit en als afsluiter van de dag een gezamenlijke maaltijd. De ideeën worden uitgewerkt in de diverse subcommissies: de activiteitencommissie werkt het middagprogramma uit, de kookploeg stelt een menu en bijbehorende boodschappenlijst samen en de pr- commissie doet zijn best om nog meer gemeenteleden te trekken. Wil je er meer over weten? Vraag het ons gerust. gemeentedag@cgkammersfoort.nl.

Redactie Thermometer

De Thermometer is het maandblad van de gemeente. De redactie van de Thermometer bestaat op dit moment uit Martijn Wallet en Christiaan Smid. Officieel is de doelstelling het geven van informatie over alle zaken die de opbouw van de gemeente bevorderen. In elke Thermometer treft u dan ook informatie aan over de kerkdiensten, het wel en wee van de gemeente en verslagen van onder andere de kerkenraad en de diaconie.

Daarnaast kunnen gemeenteleden artikelen plaatsen over diverse activiteiten die zich binnen, maar ook buiten onze gemeente afspelen. Elke maand is er ook ruimte voor verzoeken en bedankjes en allerlei roosters. De redactie is bereikbaar op ichthusthermometer@cgkammersfoort.nl.

Website

De Ichthus gemeente heeft naast het L&M blad en de Thermometer ook de website als bron voor informatie. Je vindt er het L&M blad, de Thermometer, de ledenlijst, foto's van activiteiten, kampkranten, kerkdiensten en praktische informatie over alle activiteiten binnen de gemeente. In deze steeds meer digitale tijd is een website een belangrijk venster naar de buitenwereld. We kunnen via de website laten zien wie wij als gemeente zijn. We willen de website dan ook zoveel mogelijk vullen met activiteiten, die binnen de gemeente plaatsvinden. Die kunnen op de startpagina worden opgenomen, maar dan moet de informatie over deze activiteiten wel worden aangeleverd aan de webredactie. We begrijpen, dat het in de huidige Corona tijd lastig is om activiteiten te organiseren, maar als er iets bijzonders te melden valt, zoals een themadienst of een kinderdienst, maar ook bijvoorbeeld nieuws over de verbouwing van de kerk, geef de informatie dan door. Het kan ook een kort verslagje zijn van een activiteit, die pas geleden heeft plaatsgevonden en waarvan we als voorbeeld van ons "gemeente zijn" aan de buitenwereld graag willen laten zien hoe mooi het was. Het kan eventueel ook een interkerkelijke activiteit zijn zoals de kerkproeverij. Tekst, bij voorkeur voorzien van een foto kun je sturen naar website@cgkammersfoort.nl.

Nieuwsbrief, voorheen Liturgie- & Mededelingenblad

Wekelijks verschijnt een nieuwsbrief, het L&M blad. Op donderdagavond via de mail en zondag in de kerk. Deze wordt om beurten verzorgd. Het L&M blad kent vaste onderdelen zoals de dank- en voorbeden, bloemengroet, oppasrooster en de agenda. Daarnaast ontvangen wij mededelingen van gemeenteleden. Wilt u een mededeling geplaatst hebben dan kunt u deze mailen naar redactielblad@cgkammersfoort.nl. Donderdagavond sturen we het L&M blad naar de mailadressen van de gemeenteleden. Andere gemeenteleden bezorgen de L&M bladen vrijdag bij gemeenteleden die thuis de dienst meeluisteren. Wilt u het L&M blad ook digitaal ontvangen dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen.

Ichthuskerk app

In de loop van het najaar zal binnen de Ichthusgemeente een communicatie-app worden geïntroduceerd. Deze app kan worden geïnstalleerd op een smartphone of een tablet en heeft als voornaamste doel het versterken van de gemeenschap door het verbeteren van de interne communicatie. Het grote voordeel van deze app boven alle andere vormen van communicatie is de

directheid. Iemand kan op elk gewenst moment informatie delen met andere gemeenteleden en iedereen is ook voortdurend op de hoogte van het laatste nieuws. In de app kunnen clubs of groepen ook onderling communiceren zonder dat de hele gemeente meekijkt. De app heeft een agenda, die zowel gemeentebreed als binnen groepen kan worden gedeeld. De ledenlijst is benaderbaar via de app en ook heeft de app een collectefunctie die je het best kunt omschrijven als digitale collectebonnen. De app wordt gekoppeld met de website, zodat de informatie op beide media en de agenda synchroon lopen. Zodra de app online is, kunnen alle bestaande gemeenteleden de app installeren via de App store of de Play store. Als gast kan iedereen in de app kijken en beperkt informatie van onze kerk zien. Als gemeentelid met een geregistreerd email adres in de ledenlijst kan je toegang krijgen tot de extra functies, zoals berichten plaatsen, groepen maken en commentaar plaatsen op andere berichten, evenals toegang tot de ledenlijst.



Namens de werkgroep communicatie.

Met vriendelijke groet,

Martijn Wallet.

Tel. 06-53960187

Beamteam en uitzending

Elke dienst zijn twee personen uit het beamteam actief om ervoor te zorgen dat de liederen en filmpjes getoond worden en om de camera's en de geluidsapparatuur te bedienen. De diensten zijn live te beluisteren via de kerktelefoon, maar ook te volgen met beeld & geluid.

Dat laatste kan op twee manieren:

1. via de **link**: kerkdienst.cgkammersfoort.nl of
2. via de **app** die te downloaden is op de telefoon/tablet: **kerkdienst gemist**

Terugluisteren van de diensten kan via onze eigen website of via Kerkdienst Gemist.



Mededelingen die getoond mogen worden op het scherm in de kerkzaal en via de uitzending graag vóór vrijdag 17.00 uur sturen naar: beamer@cgkammersfoort.nl.

Lijkt het je leuk om mee te draaien in het beamteam? Spreek één van ons dan eens aan of stuur een mailtje naar bovenstaand email-adres.