



foretells his approaching departure
were many people in the crowds, however, who believed in
saying, "When the Christ comes, will he give more signs than
that rumours like this about him were spreading among the
scribes" sent the Temple police to arrest him.
Jesus said:
"I shall remain with you for only a short time now;
then I shall go back to the one who sent me;
You will look for me and will not find me;
where I am
you cannot come."
The Jews then said to one another, "Where is he going
to find him? Is he going abroad to the people who do not
Greeks and will he teach the Greeks?" "What does he mean
"You will look for me and will not find me;
where I am
you cannot come?"
The promise of living water
on the last day and greatest day of the festival, Jesus said:
"If any man is thirsty, let him come to me!
Let the man come and drink - who believes in me."
Scripture says: From his breast shall flow fountains of living water.
He was speaking of the Spirit which those who believed in him were to receive.
There was no Spirit as yet because Jesus had not yet been glorified.
Some discussions on the origin of the Messiah
Several people who had been listening said, "Surely he must be the prophet
some said, 'He is the Christ', but others said, 'Would the Christ be from
Galilee?' Does not scripture say that the Christ must be descended from David
and come from the town of Bethlehem?" So the people could not agree about
him. Some would have liked to arrest him, but no one actually laid hands on
him.
The police went back to the chief priests and Pharisees who said to them,
"Why haven't you brought him?" "The police replied, 'There has never been
anybody who has spoken like him'. 'So the Pharisees answered 'you have been
led astray as well? 'Have any of the authorities believed in him? Any of the
Pharisees? 'This rabble knows nothing about the Law - they are damned
of them, Nicodemus - the same man who had come to Jesus earlier - said to
them, 'But surely the Law does not allow us to pass judgement on a man without
hearing him a hearing and discovering what he is about?' 'To this they answered,
'Are you a Galilean too? Go into the matter, and see for yourself: prophets do
not come out of Galilee.'

...the world.
...to the people again, he said:
...to the world;
...light of the world; I am the light of life."
...testimony of Jesus to himself
...You are testifying on your own behalf;
...Jesus replied:
...I am testifying on my own behalf,
...but your testimony is still valid,
...I know that I am testifying on my own behalf,
...but you do not know where I am going,
...because you do not know where I am going,
...I judge no one,
...I judge no one, they and the
...now it is Christ, in 1:9; 9:1-39; 12:35; 1 Jn 2:8-11;
...2 Co 4:6, who is compared with the bright cloud
...that led the Israelites, in 9:32; cf. Ex 13:21; Nu 10:1
...It is also his followers from whom the light of God
...own perfection shines on men, Mt 5:14-16; Lk 8:
...and love, as darkness is death, omnipotence,
...enlightenment is darkness, the deliverance and sal
...of the messianic age is light, in 9:22-31; 1
...Lk 1:79; Rm 13:11-12. This light shines
...of the pagan nations, Lk 2:32; Ac 13:47, through
...who is the Light, in (cf. texts last quoted)
...it is at its brightest in the kingdom of heaven
...22:13; 25:30; Rv 22:5; cf. 21:3-4. 3. The
...ness' contrast came to be used for the mu
...worlds of Good and Evil (cf. the East
...Qumran). Thus in the NT, there are
...Christ the lord of one, Satan of the other
...Col 1:12-13; Ac 26:18; 1 P 2:9, each
...mastery, Lk 22:53; in 13:29-30, Men
...of light' or 'sons of darkness', Lk
...Eph 5:8; in 12:36, according as
...by the light (Christ) or by darkness
...1 Jn 1:6-7; 2:9-10, and what they
...Rm 13:12-14; Eph 5:8-11. 7
...are. Light makes clear this distinction
...from man, because this com
...declare himself either for or
...9:39; 12:46; cf. Eph 5:11-13. But
...one day the darkness will
...1 Jn 2:8; Rm 13:12.
...6. It is enough for the
...since he alone knows th
...of the light-
...8. The Jews judge
...themselves: 'in that they
...God's Son shining' (5:1
...e. In the semitic se

Voorwoord

Soms glippen de dagen door je vingers en besef je je dat de 40 dagen tijd wel heel snel naderbij komt. Te snel om nog een geheel nieuwe opzet te maken. Daarom is dit jaar gekozen om de basis van het paarse boekje uit 2012 nieuw leven in te blazen. De uitleg bij de Bijbelgedeelten zijn door een groepje gemeenteleden herschreven.

Er was in 2012 gekozen voor een thematische benadering: elke week heeft een thema. In zes dagen wordt zo'n thema wat nader uitgewerkt. Daarin kunnen uiteraard slechts enkele facetten aan de orde komen. Bij elk Bijbelgedeelte wordt een korte toelichting gegeven of wordt een hoofdmoment daaruit opgepakt. Ook zijn daar liederen en gedichten bij gezocht.

Als je iets goed wilt doen, bereidt je daar zorgvuldig op voor. Bijvoorbeeld op een ontmoeting, een sollicitatiegesprek, een examen of een feest. Je probeert je in te lezen, of een goede outfit te vinden. Dat vergt enige inspanning. Zo is dat ook met voorbereiding op Pasen – het oudste en hoogste feest van de kerk. Daar zijn 40 dagen voor ingeruimd. Dagen van inkeer, bezinning en daardoor ook hoop en vreugde.

Dagen waarin we proberen een beetje dichterbij het grote geheim van verzoening en verlossing te komen en dat ons persoonlijk eigen te maken en te beleven. De diepte van wat de Heiland voor ons heeft willen doorstaan, kunnen we nooit ten volle peilen. Maar het resultaat daarvan mogen we wél kennen: het is een wonder iets te mogen proeven van verlossing en vernieuwing. Opnieuw zal dit jaar het boekje zowel te lezen als te luisteren zijn. Wij wensen iedereen een goede reis door deze veertigdagentijd.

Lidy, Marian, Marijke, Andrea, Inge, Eva en Gerdien, ook namens de liturgiecommissie

Dank aan Ellen voor het maken van de boekvorm, en Marcel voor de opnames

THEMA: INKEER

Dit is het thema voor de eerste dagen van het paarse boekje. Het betekent dat je bij jezelf eens naar binnen kijkt. Hoe sta jij ervoor in je omgang met God. Lastig misschien, maar de moeite waard.

Woensdag 2 maart

We lezen Mattheus 6: 1-6 en 16-21

In dit gedeelte lezen we over huichelaars, mensen die zich beter voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. En ze zijn uit op eer van de mensen om hen heen die zien hoe goed ze doen of zijn.

Jezus is hier duidelijk over. Het loon wat je ontvangt omdat je zichtbaar 'goed doet' is de eer van mensen. En misschien vind je dat ook wel leuk, want wie ontvangt er nu niet graag een schouderklopje. Daar zijn we toch niet vies van?

Dan zegt Jezus dus dat je dan je beloning al hebt ontvangen en van God dus niets meer hoeft te verwachten. De vraag is dus: van wie wil jij je 'beloning'?

Het lied wat we gaan luisteren gaat daar ook over. De zanger zingt daar over het feit, dat hij niet herinnerd wil worden als iemand die een erfenis nalaat van goede werken, maar de Enige die groot gemaakt moet worden is Jezus.

<https://www.youtube.com/watch?v=eQd3K2Fxp4>

Lied van Casting Crowns

*Make it count, leave a mark, build a name for yourself
Dream your dreams, chase your heart, above all else
Make a name the world remembers
But all an empty world can sell is empty dreams
I got lost in the light when it was up to me
To make a name the world remembers
But Jesus is the only name to remember*

*And I, I don't want to leave a legacy
I don't care if they remember me
Only Jesus
And I, I've only got one life to live
I'll let every second point to Him
Only Jesus*

*All the kingdoms built, all the trophies won
Will crumble into dust when it's said and done
'Cause all that really mattered
Did I live the truth to the ones I love?
Was my life the proof that there is only One
Whose name will last forever?*

Donderdag 3 maart

We lezen Amos 5: 6-15

Boven dit gedeelte staat in de versie die ik heb gelezen: klaaglied over Israël. Amos is geschokt over wat hij ziet in Israël. Het gedrag van de mensen is belust op rijkdom en macht. En God is nergens meer te vinden. Israël dient de afgoden.

Het is tijd dat Israël wordt herinnerd aan wie God is: Hij die alles gemaakt heeft, Die de nacht verandert in de dag en de dag in de nacht: De Eeuwige is Zijn naam!!

En wij? Als Amos hier rond zou kijken? Wat zou hij dan zien? Op wie vertrouwen wij? Op onze rijkdom en welvaart? Op ons netwerk van familie en vrienden? Wat zijn onze 'afgoden' als je heel diep in je hart kijkt?

In Amos staat het duidelijk: Zoek de Heer en leef. Misschien toch eens tijd om daar wat langer bij stil te staan.

Vrijdag 4 maart

We lezen Psalm 51

Wat gaat David in deze psalm diep door het stof. Hij had de profeet Nathan nodig om tot deze inkeer te komen, dat wel. Maar David weet gelukkig ook bij Wie hij dan terecht kan. En dat doet hij dan ook. David gaat naar God en belijdt zijn zonden.

Wat mij opvalt in deze psalm, dat David ook de blijdschap die hij eerst had in het dienen van God kwijt is. En dat hij die zo graag weer terug wil. Ervaar jij dat ook wel eens? Dat je gewoon doet wat je altijd doet, je leest de bijbel, je gaat naar de kerk, je bidt, maar je ervaart geen blijdschap. En dat is iets wat God graag wil. Dat je blij wordt van de omgang met Hem. Kijk dan toch maar eens weer diep bij jezelf naar binnen. Staat er iets in de weg? Heb je misschien een 'Nathan' nodig? En weet...God luistert en herstelt de verbinding.

<https://www.youtube.com/watch?v=vph6EqZe42k>

*Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.*

*Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.*

*Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw Geest.
Scheep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn, U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij.*

*Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.*

*Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U
staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.*

*Laat mij weer juichen. Laat mij weer dansen.
Laat mij weer leven.
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven.*



Zaterdag 5 maart

We lezen 2 Corintiërs 5: 20 – 6: 10

Het lijkt alsof Paulus hier een beetje aan het opscheppen is. Maar vergis je niet. Paulus laat hier zien dat hij ergens voor staat. En ervoor gaat. Bij alles wat hij doet wil hij een volgeling zijn van Jezus. In tegenstelling tot de dwaalleraren die in Corinthe de gemeente bestoken. En zelfs als hij wordt geslagen en gevangen wordt genomen wil hij Jezus eren en dienen.

Hierbij moet ik denken aan de mensen die vervolgd worden omdat ze christen zijn. Wat hebben zij ons gebed nodig.

Maar wij, hoe staan wij in ons geloof? Laten we in het leven van alledag toch letten op wat we doen en hoe we reageren. Zodat de mensen om ons heen kunnen zien Wie wij willen dienen.

<https://www.youtube.com/watch?v=tnEYJs5XM48&t=11s>

*Ik wil jou van harte dienen
En als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
Jij het ook voor mij kunt zijn.*

*Wij zijn onderweg als pelgrims,
Vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
Dragen wij elkanders last.*

*Ik zal Christus' licht ontsteken
Als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
Waar je hart naar heeft verlangd.*

*Ik zal blij zijn als jij blij bent
Huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
Tot de reis ten einde is.*

*Dan zal het volmaakte komen
Als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
En van lijden zijn gegaan.*

THEMA: VASTEN

Bij vasten denken de mensen vaak aan het niet eten. Dat kan een vorm van vasten zijn. Maar denk eens iets ruimer: waar hecht jij heel veel waarde aan? Je telefoon, je favoriete serie, je wijntje 's avonds en vul voor jezelf maar iets in. Jezelf dat onthouden kan ook een manier van vasten zijn.



Maandag 7 maart

We lezen Lucas 2: 25-38

Simeon en Hanna. Twee oude mensen, die een vast geloof hadden in God. Zij leefden in het geloof dat de Messias zou komen. Aan Simeon was door de Heilige Geest zelfs beloofd, dat hij pas zou sterven als hij Christus had gezien.

En dat hij werd geleid door de Geest moet ook wel. Want wie zou in een pasgeboren baby de Heiland kunnen herkennen? Maar Simeon begint God te loven zodra hij het kindje ziet. Zelfs Jozef en Maria luisteren verwonderd naar wat Simeon over hun kind zegt.

En Hanna. Een vrouw, die sinds zij weduwe is geworden, leeft in de tempel. In een omgeving waar voornamelijk mannen functioneren. Een achtergrondfiguur. Ze schuifelt als het ware onopvallend het verhaal binnen. En ook zij mag in dit kindje de Messias ontdekken. En terwijl Simeon Gods lof bezingt, is Hanna degene die er ook niet over kan zwijgen en aan alle mensen die zij ziet vertelt dat de Messias is gekomen! Zullen we met hen meedoen?



Dinsdag 8 maart

We lezen Jesaja 58: 1-10

In dit Bijbelgedeelte lezen we hoe Jesaja de mensen vertelt hoe God wil dat zij vasten. Niet eten en drinken komt dan absoluut niet op de eerste plaats. "Het soort vasten dat Ik van u verlang, is dat u uw band met de zonde verbreekt." (vers 6) En weet je, dat kun je niet alleen. Daar heb je God bij nodig....daar heb je de Messias bij nodig. Laten we daarom dankbaar zijn dat we op Hem een beroep kunnen doen en ons leven inrichten zoals God dat wil. Hij helpt en dan kun je de hongerige te eten geven, kleren geven aan wie dat nodig heeft, dan kun je je licht laten schijnen in een duistere wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=mCu2hN_9Qb0

Laat zo je licht maar schijnen Bij alles wat je doet Zodat de mensen zeggen God is goed

God is liefde, God is God is goed

Laat zo je licht maar schijnen Bij alles wat je doet Zodat de mensen zeggen God is goed

Woensdag 9 maart

We lezen Lucas 5: 27-39

Oeps, je zal toch door Jezus een oude wijnzak worden genoemd. Want dat is wat hier gebeurd. De farizeeërs hebben kritiek op het gedrag van Jezus en zijn discipelen. Dat zij eten met zondaars en niet vasten zoals hun leerlingen en die van Johannes. Maar Jezus verkondigt een nieuwe leer. Helaas kunnen de geestelijk leiders van dat moment die nieuwe leer niet aan. Zij zijn net als oude wijnzakken waar je geen jonge (nieuwe) wijn in kunt stoppen. Jammer, dat zij het niet begrijpen. Maar laten wij oppassen dat ook wij niet te star zijn. Laten wij open staan voor het heerlijke evangelie dat wordt verkondigd.



Donderdag 10 maart

We lezen Exodus 34: 27-35

40 dagen op de berg zonder eten en drinken. Kennelijk had Mozes genoeg aan de aanwezigheid van God. En God zorgde niet alleen voor Mozes, maar ook voor zijn volk. Mozes kreeg onderricht en de 10 woorden om te delen met Israël. Het volk deinsde echter terug toen Mozes van de berg afkwam. Hij was omgeven door een stralend licht, zo intens, dat de mensen er bang van werden. Mozes moest zelfs een doek over zijn gezicht doen. Gods Heerlijkheid was in de vorm van dat licht aanwezig.

Tijd doorbrengen met God. Ook wij moeten dat doen om Hem te kunnen verstaan. Gewoon, alleen in een kamer of in een hoekje van de bank met de bijbel op schoot. Gaan we dan ook 'stralen'? Nee, niet zoals Mozes, maar als het goed is kunnen de mensen om je heen merken dat je bij God bent geweest.

<https://www.youtube.com/watch?v=70x35Mvd-pU>

*In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee*

*In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt Uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee*

*Refr.:
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker Veilig naar de kust
Waar U woont (4x)*

*Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee*

Refr.: God van licht, wees mijn gids....

*U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm (4x)*

Refr.: God van licht, wees mijn gids....

Vrijdag 11 maart

Wij lezen Psalm 27: 7-14

In deze psalm zoekt David het aangezicht van God. En hij weet, dat als hij zoekt hij zal vinden. Daar getuigt David in deze psalm ook van. God laat zich vinden. Hij zal je nooit in de steek laten. Dat weet hij zeker. En toch.....

David zoekt God. Dus zou hij Hem kwijt zijn? En u/jij? Zoekt u/jij God? Of kun je het af zonder Hem? Of als je Hem zoekt krijg je niet gelijk antwoord? En geef je het dan maar op?

Toch zegt David in deze psalm dat je vol mag houden. God laat zich vinden. Zo eindigt deze psalm ook, met een goede raad van David:

“Wees sterk en wacht op de Heere. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Heere te wachten.” (uit de vertaling van Het Leven)

<https://www.youtube.com/watch?v=RRFgtwQP8Qk>

*God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen
Ik steun op hem verlaat mij op de Heer
veilig bij God, hoef ik niet bang te wezen
Hij is mijn hulp wat mij bedreigt valt neer*

*Dit ene is wat heel mijn hart verlangt
te wonen waar hij mij liefdevol ontvangt
Die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed*

*Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen
Wees mij een gids die veilig mij geleidt
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen
U die voor mij de weg al hebt bereid*

*Dit ene is wat heel mijn hart verlangt
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed*

Zaterdag 12 maart

Wij lezen 1 Corintiërs 13: 1-13

Hoe vaak zal dit gedeelte zijn gebruikt bij een huwelijksdienst? Ik zou het niet weten. Toch wordt hier niet uitgegaan van de liefde tussen partners. Hoe goed het daarop ook van toepassing kan zijn. Nee, de liefde die hier wordt bedoeld is de liefde die je mag uitstralen omdat je Jezus kent. Hij is het grootste voorbeeld van onbaatzuchtige liefde. En het enige wat wij mogen doen, is proberen zoals Jezus te zijn. Makkelijk? Nee, maar geleid door de Geest wil ik het zeker proberen.

Had ik de liefde niet...

De liefde is mooi, de liefde is echt
Ze is vol geduld en in alles oprecht
Ze kent geen jaloersheid, is niet uit de hoogte
Ze bloeit als er zon is, is trouw in de droogte
Niet zelfgenoegzaam, niet grof of zelfzuchtig
Ze blaast iets niet op, maar blijft rustig en luchtig
Ze houdt van de waarheid, ze eert en verdraagt..
Zo wonderlijk schoon, dat het andere vervaagt
Ze blijft altijd moedig, ze blijft altijd hopen
Ze geeft niet snel op, zal niet weg willen lopen
Gelooft in het wonder, houdt vol in de strijd
De liefde blijft..
.. in eeuwigheid

Een gedicht van Anne Lies



THEMA: LIJDEN

Wat is lijden? Voor de één is een ziekbed het lijden aan het gemis van gezondheid. Voor de ander is een leven zonder gewenste kinderen acceptabel. Mensen kunnen heel verschillend reageren op pijnlijk gemis. Zouden we elkaar kunnen vinden in dat wat de bijbel zegt over het lijden?

Maandag 14 maart

We lezen: Exodus 3: 6-14

Heb je het bijbelgedeelte al gelezen? Wat valt je op? Mijn verwondering begon bij vers 7. "Ik heb gezien" staat er. God zegt: "Ik heb gezien hoe moeilijk het is voor mijn volk". God heeft zijn volk, jou en mij, gezien en gehoord. Je kan concluderen: God weet wat ik zo vervelend vind, lastig, onoverkomelijk, pijnlijk, gênant. Dit weten maakt God actief, lees ik. Hij zal ingrijpen. Maar eerst wil God dat wij Zijn naam kennen. Zijn Naam is: "Ik ben". Nee, niet zomaar, Ik ben er. Mijn naam is: "Ik ben er altijd", zegt God. Niet alleen op dat ene moment, maar ook op dat andere moment. Niet alleen toen je God zocht, maar ook toen je dacht dat Hij er niet was. Later zal God zijn profeet Jesaja laten zeggen: Ik heb je bij je naam geroepen (Jesaja 43).

God laat weten wie Hij is en Hij weet wie wij zijn. Hij kent ons bij onze naam.
Heb je wel eens ons doopvont bekeken?

Dinsdag 15 maart

We lezen Psalm 10: 12-15

Muziek doet wat met mensen. Muziek ontroert, bevestigt onze gedachten, doet ons dromen, wakkert ons verzet aan. Dat doen de psalmen ook met ons. In psalm 10 roept de dichter het uit: "God, U bent een steun voor mensen zonder macht". Dat spreekt je natuurlijk aan als je machteloos bent. Bijvoorbeeld in de afgelopen twee jaar. Zit je ook op FaceBook? Zag ik afgelopen dagen toch deze tekst. Het zijn woorden van de beroemde Albert Einstein over de Liefde. Ik kan het niet laten om dit met je te delen.

Er is een extreem intense onverklaarbare kracht in de wereld die alles regeert.
Deze universele kracht is de LIEFDE.

Liefde is een licht dat een ieder verlicht die liefde geeft of ontvangt.

Liefde is zwaartekracht, want het creëert aantrekkingskracht tussen mensen.

Liefde is kracht, want het verveelvoudigt het beste in de mens.

De liefde zorgt ervoor dat de mensheid niet verdoofd raakt door zijn blinde zelfzuchtigheid.

Liefde is God en God is liefde.

Deze kracht is de variabele die we te lang hebben genegeerd. Misschien omdat we bang zijn dat het de enige kracht in het universum is die we niet aan kunnen sturen.

Vraagje: Waar lees ik dit ook al weer in de bijbel?



Woensdag 16 maart

We lezen: Psalm 88

Wat vinden jullie van deze psalm? Ik schrok eigenlijk toen ik deze psalm weer las. "Mijn vrienden willen mij niet meer kennen, ze schrikken als ze mij zien (vers 9). Wow wat is er aan de hand. Wat zijn dat voor een vrienden die weglopen voor narigheid.

En dan vers 15: "Heer, waarom hoort u mij niet, waarom verbergt U zich voor mij?"

Hey, dat is apart. Als mijn vrienden mij verlaten, of ik zoek hen niet, dat kan natuurlijk ook, dan ga ik denken dat God mij ook niet hoort.

Maar God had toch gezegd, dit is Mijn naam: Ik ben er altijd.

Edsilia Rombley, De liefde van je vrienden, <https://youtu.be/42rGqndj2nM>

De liefde van je vrienden sleept je overal doorheen.

De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één.

De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam bent.

De liefde van je vrienden geeft je moed.

Jullie zijn altijd dicht bij mij.

Jullie zijn er altijd voor mij.

Vertellen ook de waarheid.

Hoe hard die soms kan zijn.

Jullie hebben mij ook vaak verwend.

En nemen mij zoals ik ben.

Wat er ook gebeuren mag.

Ik zal er altijd zijn.

De liefde van je vrienden moet je koesteren dag en nacht.

De liefde van je vrienden is er als je huilt en als je lacht.

De liefde van je vrienden maakt je leven heel compleet.

De liefde van je vrienden geeft je moed.

Donderdag 17 maart

We lezen Jesaja 53: 3-7

Jesaja 53 is misschien wel het ultieme evangelie. Kan je je dat voorstellen? Gods Dienaar heeft voor ons geleden. Hij heeft onze pijn gedragen. Hij is voor ons mishandeld. Hij is gedood voor onze fouten, onze zonden. Want wij luisterden niet

Wat kunnen we doen dat we wel luisteren? Wie luistert, hoort immers meer.



Luister – Leo Buscaglia

Als ik je vraag naar me te luisteren
en je geeft me goede raad
doe je niet wat ik je vraag.
Als ik je vraag naar me te luisteren
en je zegt dat ik me niet moet voelen zoals ik me voel
neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar me te luisteren
en je denkt van alles te moeten doen om mijn probleem op te lossen
help je me niet
hoe vreemd dat ook lijkt.

Luister.
Alles wat ik wil is dat je naar me luistert.
Niets zeggen, niets doen, alleen luisteren.
Goede raad is niet duur,
en ik kan zelf handelen.
Ik ben niet zonder bron.

Als jij iets voor me doet
wat ik zelf zou hebben kunnen of moeten doen,
draag je bij aan mijn angst en mijn zwakte.
Wanneer je accepteert dat ik me voel zoals ik me voel
hoe vreemd die gevoelens ook lijken
kan ik ophouden met mijn pogingen je te overtuigen
en kan ik eindelijk proberen te begrijpen
wat de achtergrond van mijn gevoelens zijn.
En als dat duidelijk is
komen ook de antwoorden,
en heb ik geen raad nodig.
Zelfs vreemde gevoelens hebben zin
als je begrijpt wat erachter zit.

Misschien helpt bidden daarom
omdat God niet praat
geen goede raad geeft
en niet probeert de dingen voor je te regelen.
Hij luistert
en laat je zelf je problemen oplossen.
Daarom vraag ik je:
Luister naar me
en als je wilt praten
wacht dan even op je beurt.
Dan zal ik naar jou luisteren.

Vrijdag 18 maart

We lezen Romeinen 8: 17-27

Komt er ooit een einde aan mijn probleem? Aan deze situatie, aan de coronatijd?

De bijbel is gelukkig niet vaag over het einde van het lijden.

Er komt een nieuwe tijd. Ooit wordt de aarde bevrijd. Dan komt er een einde aan de macht van de dood. Maar tot die tijd kunnen we het heel moeilijk en zwaar hebben.

Moeten we deze tijd alleen door komen?

Gelukkig niet. De heilige Geest zal voor ons bidden, beter dan we zelf ooit zouden kunnen.

Bid met mij – Sela <https://youtu.be/Wjh3ieKYIOk>



Zaterdag 19 maart

We lezen I Petrus 2: 19-25

Deze week hebben we elkaar gevonden in het gesprek over het lijden. Het lijden dat overal voorkomt. Dat niet lijkt op te houden. Het lijden maakt ons leven soms tot een dwaaltocht, zonder begin en einde. En dan vergelijkt de bijbel ons weer met verdwaalde schapen.

We lijken op verdwaalde schapen. Maar Christus wil onze herder zijn. Hij beschermt ons en Hij zal voor ons zorgen. Zullen we daar van zingen?

Mijn Herder - Mirte Smith en Elbert Smelt <https://www.youtube.com/watch?v=-nbyJ0VXvP4>

*De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.*

*Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.*

*De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.*

*Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om door te gaan.
Mijn Herder verzorgt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plaats dan bij Hem te zijn.*

*Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.*

THEMA: GEVEN

De komende week zal het werkwoord GEVEN naar aanleiding van zeven Bijbelgedeelten van verschillende kanten worden belicht. Geven aan God, delen van eten en geld, omzien naar elkaar, en God die geeft: in overvloed, Zijn vergeving en bevrijding.

Maandag 21 maart

We lezen Deuteronomium 14: 22-28

Wat een praktisch bijbelgedeelte hebben we vandaag.

Neem je eigen eten mee voor het feestmaal ter ere van onze God. En als het onhandig is om een deel van je oogst mee te nemen, mag je het ook verkopen. Dan kan je van het geld je aandeel voor het feestmaal in de buurt van de feestlocatie kopen. En denk aan de mensen die niet iets kunnen meenemen. Nodig hen uit.

Het zou zomaar de tekst voor een uitnodiging 2022 kunnen zijn. Met één verschil: het feest dat in Deuteronomium is beschreven heeft een speciaal doel. "Op die manier leren jullie om steeds eerbied te hebben voor de Heer, jullie God".

Komt bij jullie ook een gedachte op? Wij zouden dit ook kunnen doen! Zondagmorgens samen eten. Wat een gezelligheid. Zelf eten meebrengen. Na het horen van Gods Woord samen eten en drinken en zingen tot eer van Hem.

Vraagje: Zullen we hier eens serieus over na denken?

Dinsdag 22 maart

We lezen 2 Korinthiërs 9: 1-15

Er is geld nodig voor de christenen in Jeruzalem, zegt Paulus. Er zal iets aan de hand zijn, als er geld moet worden ingezameld. Maar kennen jullie het spreekwoord dat zegt dat we niet alleen van brood, geld kunnen leven? Zoals zoveel spreekwoorden komt ook deze wijsheid uit de bijbel. Deuteronomium 8: 3b. Een mens heeft meer nodig dan alleen brood. Wat denk je van een vriendelijk woord, een hartelijk gebaar.

Wat geweldig dat God zijn woorden wil toevoegen aan ons brood, ons leven.

https://youtu.be/9eEa_aaSxvU

*Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.*

En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.

*Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.*

*Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja.*

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, hallelujah, hallelu, halleluja.

Woensdag 23 maart

We lezen Mattheus 25: 31-46

Soms lees je iets in de bijbel en dan denk je, als ik dit letterlijk neem, dan verlies ik mijn geloof. Persoonlijk heb ik dat bijvoorbeeld met vers 32. Jezus komt terug, zit op zijn troon en verdeelt de mensen in twee groepen. De ene helft ontvangt het echte geluk met een goede reden, de andere helft de eeuwige straf, met een goede reden.

Snap jij dat mensen voor eeuwig verloren gaan? Begrijp ik wel goed wat er lijkt te staan? Ik weet het niet. Als het waar is, vind ik het zo'n kwellende kwestie dat ik er ongelukkig van word.

Zou God willen dat ik mijn hoofd breek over een kwestie die ik niet begrijp? Kijk, daar geloof ik dus ook echt niets van.

Als ik los laat wat ik niet begrijp, dringt het tot mij door wat er ook staat. "Elke keer dat je iets goeds deed voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor Mij".

En weet je wat mij nog het meeste raakt? Deze woorden: "Luister goed naar Mijn woorden".

Wie luistert, weet meer.

Donderdag 24 maart

We lezen 2 Kronieken 36: 14-23

Ook hier lezen we dat God zo woedend was op zijn volk, dat de mensen niet meer gered konden worden. Als we terugbladeren in de bijbel, lezen we bijvoorbeeld dat God ook woedend was op Sodom en Gomorra, Genesis 18. Hij zou deze steden verwoesten, als het waar was dat zij een slecht leven leidden.

In deze geschiedenis lezen we dat Abraham maar bleef vragen of er mensen gered mochten worden. Zou dat een boodschap kunnen zijn waar het om gaat?

<https://youtu.be/Ibhqfun6to>

*Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.*

*Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn*

*Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild
en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan*

*Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar*

*Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen*

Vrijdag 25 maart

We lezen Psalm 34: 1-11

Dit is wel een heel bijzondere psalm. David maakte dit lied toen hij bij koning Abimelech was en hij deed daar alsof hij gek was. Dit staat boven de psalm als introductie.

Soms vind ik het jammer dat ik geen theoloog ben. Dan zou ik natuurlijk gelijk weten om welke geschiedenis het hier gaat. Ken je dat gevoel?

Als we ons niet verdiepen in deze geschiedenis, maar kijken wat er staat in de verzen die we gelezen hebben. Geeft dat wat we lezen herkenning? Durf je in de spiegel te kijken?

Zaterdag 26 maart

We lezen 2 Korinthiërs 5: 14-21

Weet je nog dat we worstelden met de vraag wie voor eeuwig gelukkig wordt en wie voor eeuwig wordt gestraft? Nu lezen we hier dat Christus is gestorven voor alle mensen. En dat Hij is opgestaan voor wie gelooft..... niets staat iemand in de weg om tot God te komen.

Zullen we het de mensen gaan vertellen?

Oh ... en nog een bijzondere en praktische opmerking in dit bijbelgedeelte: "Ik beoordeel niemand meer op een aardse manier".

Vraagje: Ben jij je bewust wat jouw aardse manier van denken is?

Bach – Mattheus Passion <https://youtu.be/15R75TnJWel>

*Können Tränen meiner Wangen
nichts erlangen,
o so nehmt mein Herz hinein
Aber lasst es bei den Fluten,
wenn die Wunden milde bluten,
auch die Opferschale sein.*

*Kunnen tranen van mijn wangen
niets uitrichten,
O, neem dan mijn hart erbij.
Maar laat dan bij het vloeien,
wanneer de wonden zacht bloeden,
(mijn hart) ook de offerschaal zijn.*



THEMA: GEBED

Het thema van deze week is gebed. Calvijn zei: 'Bidden is je openstellen voor dat wat bij God is om mens te kunnen zijn'. In de chaos van deze wereld hebben wij gebed nodig en de wereld heeft biddende mensen nodig. Wij mogen in gebed Zijn Aanwezigheid zoeken en Zijn Liefde en Kracht ontvangen voor de dag die voor ons ligt, elke dag opnieuw. Hij heeft ons immers geschapen naar zijn evenbeeld. We mogen in gebed ons verlangen bij Hem neerleggen, want Hij houdt van ons.

Maandag 28 maart

We lezen Lucas 11: 1-13

Bidden, hoe doe je dat? Dat vroegen de discipelen zich ook af. Misschien geldt dat ook op dit moment voor jou. Jezus geeft ons het voorbeeld van gebed en Hij zegt ook: Zoek God en je zult Hem vinden. Klop bij Hem op de deur en Hij zal voor je opendoen. Vraag Hem en Hij zal het je geven. Hebben wij dit geloof? Hebben we vaak niet te weinig verwachting, te weinig vertrouwen en merken we daarom niet veel van Hem? Het eerste gebod is 'heb de Heer uw God lief met geheel uw hart en geheel uw ziel'. Als we dat doen, dan zoeken en vinden we ons geluk bij de Heer. Dan mag je Hem vragen wat op je hart ligt en Hij zal het je geven (Ps 37:4).

Dank voor het woord van God. Dank dat Jezus het mogelijk maakte om vrij tot God te gaan. Belijd vandaag jouw zonden, de dingen die niet goed gaan, en vertel wat er op je hart ligt. Bid om de Heilige Geest die God aan ieder van ons wil geven als we Hem daarom vragen. Wilt U mij nog meer van Uzelf laten zien in deze 40 dagen tijd.

Dinsdag 29 maart

We lezen 1 Thessalonicenzen 5: 12-28

'Weest altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden'. Danken onder alle omstandigheden lijkt ingewikkeld, maar als we bedenken wie God is, dat wij Hem mogen kennen en dat Hij Zijn zoon Jezus voor ons gaf, dan is danken misschien niet zo heel moeilijk meer. Het gebed krijgt daardoor een andere klank. Begin gebed met aanbidding: Geef God de eer die Hem toekomt en zoek zijn aangezicht. Dit kan heel mooi door te beginnen met een aanbiddingslied. Hierdoor wordt de focus anders, niet jouw problemen, maar Gods Grootheid en Almacht staan voorop en Hij heeft altijd een oplossing. Probeer het maar!

<https://www.youtube.com/watch?v=2AmOxp3E-qA>

*Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
Ik aanbid U.
Toon mij uw glorie,
Toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
'K Wil U kennen, Heer.*

Dank U Heer, voor Uw liefde, voor Uw zoon Jezus. Dank U voor uw trouw en voor uw wijsheid, dank U dat we stil mogen staan bij uw lijden en sterven, dank U dat u deze periode wilt gebruiken voor bezinning en verootmoediging.

Woensdag 30 maart

We lezen Lucas 18: 1-8

Blijven bidden en niet verslappen. Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde? Ben jij iemand die vurig bidt en telkens weer aanklopt bij God? Ben jij een drammer, zoals de vrouw in deze gelijkenis? Verwacht je het echt van God? Verwacht je dat Hij recht zal doen? God is totaal het tegenovergestelde van de rechter in dit verhaal. God verlangt naar vurige bidders, volhouders, volhardend. Ben jij dat? Jezus zag dat zijn discipelen in slaap gevallen waren op het zwaarste moment van zijn leven in Getsemane. Hij zegt tegen hen (tegen ons): 'Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak' (Mat 26:42). Schrijf je gebedspunten in een schriftje. Het zal je helpen om volhardend te bidden en te zien hoe God (in de tijd) gebeden verhoort.

Dank God om wie Hij is – welke eigenschap van Hem spreekt jou nu aan – dank Hem daarvoor. Dank voor Gods geduld met ons. Bid vandaag dat jouw geest en lichaam sterk en krachtig mogen zijn om vol te houden in gebed. Bid over al het onrecht in deze wereld en voor gerechtigheid.

Donderdag 31 maart

We lezen Jesaja 58: 7-10

Verlangt God niet van ons dat wij op Hem gericht zijn? Als we dat doen, dan willen wij uit liefde voor Hem doen, wat Hij van ons vraagt. Hij heeft het al voorbereid en geeft ons Zijn kracht en liefde om het te doen. Hierdoor kunnen wij meer doen dan wij beseffen en mogen wij een stukje Koninkrijk hier op aarde brengen. Wat vraagt God van jou, wat je misschien moeilijk vindt? God zal om je heen zijn en je helpen. Hij zegt: 'Hier ben Ik' (vs 9a). De gerechtigheid gaat voor je uit en de majesteit van de Heer vormt je achterhoeden (vs 8b). Halleluja!

Dank God voor zijn Leiding. En als je Zijn Leiding niet ervaart, bid hier dan voor. Wij zijn kinderen van het Licht! Bid Hem dat Hij je laat zien waar je een licht mag zijn in deze wereld, voor de mensen om je heen. Bid om Zijn Heilige Geest om jou hier in de leiden en je de juiste woorden te geven.

Vrijdag 1 april

We lezen Psalm 126: 1-6

De Psalmen zijn in de eerste plaats bedoeld om te bidden. Bidden wordt in de Psalmen vaak uitgedrukt met 'aanroepen (van de naam) van de Heer' of 'om hulp roepen' gebruikt. Deze Psalm omschrijft de verlossing van Israël uit ballingschap. De Heer keert de situatie ten goede. God doet grote dingen, toen door Israël te bevrijden, en het verlangen klinkt in deze Psalm door dat Hij dat weer doet. Is dat ook ons verlangen? Dat God Zijn Grootheid laat zien, bijvoorbeeld aan mensen die Hem nog niet kennen.

Dank God voor Zijn Grootheid en dat Hij deze wereld in zijn hand heeft en ingrijpt op zijn tijd. Voor zoveel liefde voor ons dat Hij zijn enige zoon voor deze wereld gaf. Bid dat God zich in deze wereld laat zien. Bid voor mensen die Jezus nog niet kennen. Noem ze bij hun naam.

Zaterdag 2 april

We lezen Filippus 3: 7-14

Paulus is heel stellig, alles wat hij over en van Jezus Christus kent, is waar het in zijn leven om draait. Is dat bij jou jouw verlangen? Probeer in dit tekst gedeelte overal waar Jezus Christus staat of waar naar Hem verwezen wordt eens U in te vullen. Het wordt een gebed, een gesprek met Jezus. Jezus heeft al zijn wonderlijke werk op aarde biddend gedaan. Laten wij dat ook doen. Paulus erkent dat hij zijn doel nog niet heeft bereikt, maar hoe mooi is dit als het wel ons gebed mag zijn:

‘Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van U, Jezus, als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van U, Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles’. ‘k wil U kennen en de kracht van uw opstanding ervaren, ik wil delen in uw lijden’.
Heer, U bent El Elohim, Ik aanbid U. Toon mij uw glorie, Toon mij wie U bent. Toon mij uw glorie. ‘K Wil U kennen, Heer.

‘Leven in gebed is leven in kracht’ zegt Beth Moore

De structuur van haar gebedsformat,
kan je misschien helpen bij je gebed:

- Eren & aanbidden
- Zonde belijden
- Erkennen van Gods gezag
- Lijstje langsgaan: voorbede
- Intimiteit delen: gebed voor jezelf
- Nodigen tot toerusting

BID MET MIJ van Sela

<https://www.youtube.com/watch?v=Wjh3ieKYIOk>

Bid met mij in deze lange nacht.

Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.

Wees dan stil als je geen toekomst ziet

En vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.

Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.

Wees dan stil als je geen toekomst ziet

En vertrouw op God want hij vergeet ons niet.

Zoon van God, wij bidden U,

U die zelf onze weg volbracht:

Houd ons vast en leid ons nu

Op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

THEMA: DIENAAR VAN DE HEER

Het thema van deze week komt uit Jesaja, waarin vier Messiaanse profetieën over de Dienaar van de HEER staan. We lezen deze profetieën deze week. Om Israël in zijn nood te bemoedigen, wijzen zij naar de grote en wonderbare gestalte van de toekomst. Het gaat in deze hoofdstukken om de roeping, toerusting en taak van de Dienaar van de Heer. Aan het eind van de week bestuderen we met elkaar Psalm 118 en dan vooral het vers over de hoeksteen en vervolgens zien we vanuit Filippienzen hoezeer Jezus Dienaar was.

Maandag 4 april

We lezen Jesaja 42: 1-4

De eerste profetie over de Dienaar van de HEER

God is de enige ware God die het vermogen heeft om bekend te maken wat er staat te gebeuren. Deze verzen vormen een vooraankondiging van Jezus, de Messias, de Dienaar des Heren. In Hem is deze profetie in vervulling gegaan (Mat 12:18-21). De Uitverkorene is vervuld met de Geest van God en zal het recht op aarde brengen. In Hem vindt God vreugde (vs1). Luister naar Opw 411. Geprezen zij de Here! Dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil.

Dinsdag 5 april

We lezen Jesaja 49: 1-6

De tweede profetie over de Dienaar van de HEER

De Dienaar van de Heer stelt zich aan de volken voor als de door God geroepen en toegeruste Heiland. Hij vertelt van zijn vergeefse werk onder Israël en zijn nieuwe roeping om een licht van de volken te zijn, zodat Gods heil heel de wereld toekomt. Het was vanaf de moederschoot de bedoeling dat Jezus de Redder zou worden. 'Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan hem uiteinde van de aarde' (vs 6). Deze opdracht kreeg Jezus mee, maar is ook aan Paulus en Barnabas gegeven (Hand 13:47). Door Jezus mogen wij ook het Licht zijn in deze wereld voor de mensen om ons heen (Mat 5:16). Wij zijn kinderen van het Licht!

Woensdag 6 april

We lezen Jesaja 50: 4-7

De derde profetie over de Dienaar van de HEER

In de derde profetie lezen we wat de Dienaar van de Heer heeft ondergaan: Hij sloeg niet terug als Hij werd geslagen; Hij gaf Zijn rug aan wie Hem sloegen; Hij werd gespuugd; Hij liet Zich verdrücken en Hij verhief Zijn stem niet. Om stil van te worden. Als Dienaar nam hij dit op zich. Hij nam de zonde op zich, bracht die aan het kruis en nam de zonde mee de dood in... Zijn dood. Wat een onbegrijpelijke liefde en genade heeft God daarin geopenbaard! Luister naar Opw 614 'Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem'.

Donderdag 7 april

We lezen Jesaja 52:13 – 53:12

De vierde profetie over de Dienaar van de HEER

Deze profetie beschrijft de persoon en het werk van de Dienaar nauwkeuriger dan de andere drie profetieën. Zowel het lijden komt aan bod, als de verheerlijking. En deze betekenis wordt eraan toegevoegd: dat de Dienaar zich in plaats van de zondaar zal stellen, in hun plaats de straf voor de zonden draagt.

De eerste christenen lazen deze verzen als een vooruitwijzing naar het leven, lijden en sterven van Jezus (Handelingen 8: 26-40). Hij lijdt omwille van zijn volk. Zo staat alles wat Jezus tijdens zijn leven doet in het teken van dienstbaarheid aan zijn Vader en aan de mensen, ook zijn lijden. Hij is daarmee een voorbeeld voor ons. 'Treed dus in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam' (1 Pet 2:21). Wat betekent deze oproep voor jou?

Vrijdag 8 april

We lezen Psalm 118: 1-2, 19-29

Looft de HEER, want Hij is goed

'De steen, die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden' (vs 22). ... nee, dat is geen bruikbare steen, gooi maar aan de kant... 'kruisig Hem', zouden ze roepen... die steen wordt door God gebruikt om een hoeksteen te worden. Gods omgekeerde wereld. Gods liefde wordt niet gesmoord in de dood, maar gaat door! Jezus is onze steun geworden, onze hoeksteen. Zijn liefde gaat door... het tintelt in onze harten en handen. Hij wil jou gebruiken om die onbegrijpelijke liefde door te geven. Door jou heen, bouwt God aan zijn Koninkrijk op aarde. 'Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen' (vs 23).

Zaterdag 9 april

We lezen Filippenzen 2: 5-11

Jezus als Dienaar

Deze verzen zijn volgens sommigen geschreven in de vorm van een lied. De Zoon van God werd mens en stierf aan het kruis. Dat is de diepste vernedering, zeker voor het besef van de Romeinse burgers van Filippi. Buigen voor een gekruisigde is: je eigen eer inleveren. Ben jij daartoe bereid? Jezus is gehoorzaam tot in de dood, 'opdat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader' (vs 10-11). Eerst gehoorzaamheid en dan verheerlijking. Met Christus als voorbeeld voor ons, roept Paulus ons op om eensgezind te zijn, bescheiden en het belang van de ander voor ogen te houden. Uit ontzag voor God (vs 12b).

<https://www.youtube.com/watch?v=LQ6QENGp2ho>

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.

*Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is, herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons zijn warmte en zijn vuur.*

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.

*Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurende, de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons zijn goedertierenheid*

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.

THEMA: STILLE WEEK

In deze stille week volgen we via het Johannes evangelie de geschiedenis van Christus' weg naar het kruis. En we beleven de dag mee van Jezus' opstanding uit de dood. Hoe vaak we dit feest ook gevierd hebben, laten we ons toch weer opnieuw verwonderen en ervaren wat het betekent voor ieder persoonlijk dat God zoveel liefde voor de wereld heeft dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft!

Maandag 11 april

Wij lezen Johannes 12: 20-36

Tarwekorrel

Een tarwekorrel is van grote waarde:
Het is de oorsprong van een korenaar –
Maar wat erin zit, komt pas openbaar
Nadat hij gestorven is op aarde.

Tot leven komen vraagt om overgave,
Dus laat jezelf in Jezus' graf begraven.
(Arie Maasland "Alleen Uw liefde laat mij leven)

We luisteren naar: <https://www.youtube.com/watch?v=sH1djKZ637A>

*Zie, de aarde wordt weer wakker,
zwart en open ligt de akker,
wacht haar sluier van teer groen.
Graan dat in de grond gestorven,
voedsel wordt en zaad voor morgen,
groeit die naar het leven leidt.
Zoveel afscheid in je leven
voor je hebt 'om niet gekregen'
dood die naar het leven leidt.
Nooit zal zich geheel meer sluiten,
dal van leed, van pijn en duister,
maar die dood zal niet meer zijn.
Leven kan niet zonder tranen,
schaduw zal ons nooit verlaten,
vreugde is verwerkt verdriet.
Leven wordt opnieuw geboren,
witte bloesem aan de bomen,
wonden helen in ons hart.
Leven wordt opnieuw geboren,
witte bloesem aan de bomen,
bruiden in hun ouderdom*

Dinsdag 12 april

Wij lezen Johannes 18: 1-12

Ik ben, zegt Jezus letterlijk. Zo noemt hij zichzelf vaker, juist in het evangelie volgens Johannes. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Ik ben het licht. Ik ben het brood. Ik ben de wijnstok. Ik ben de opstanding, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben, zegt Jezus. En daarmee gebruikt hij precies de woorden waarmee God zichzelf bekend maakte aan Mozes bij de brandende braamstruik. Ik ben, Mijn naam is: Ik ben en Ik zal er zijn.

En daarom stapt Jezus hier naar voren en zegt: Ik ben het. Ik ben het die de beker zal drinken en Ik zal de hele last van het gebroken menselijk bestaan dragen. En dwars door deze inktzwarte nacht, draag Ik haar naar een nieuwe morgen.



Woensdag 13 april

Wij lezen Johannes 18: 28-40

De 'waarheid' waarover Johannes schrijft, lijkt sterk op de waarheid van de psalmen. Want ook hier gaat het over het ware leven zoals God het bedoeld heeft, waar mensen leven als kinderen van God. De 'waarheid doen', dat is leven volgens Gods wil. Leven volgens Gods bedoeling. Wie zo leeft, in liefde en trouw, maakt God zichtbaar op aarde. Telkens als mensen iets terecht brengen van het ware leven, iets laten zien van liefde en trouw, wordt Gods glorie op aarde zichtbaar. Dat is de waarheid van de Bijbel.

<https://www.ouvirmusica.com.br/elly-rikkert/1073187> De weg, de waarheid en het leven.

*Toen ik klein was had ik dromen
Van een hemels paradijs
Waar ik eens terecht zou komen
Na een hele lange reis
Oh, er waren zoveel wegen
Ik ging ze een voor een
En ik kwam van alles tegen
Maar ze leidden nergens heen
Ze leidden nergens heen*

*Naar de waarheid wou ik zoeken
Want ik wist dat die bestond
En ik las in dikke boeken
Tot ik dacht dat ik het vond
En ik dronk met volle teugen
Maar mijn vreugde werd verdriet
Want ik leefde in de leugen
De waarheid zag ik niet
De waarheid vond ik niet*

*Ik verlangde naar het leven
En ik dacht dan ben ik vrij
Meestal duurde het maar even
Dan ging het weer voorbij
Ik heb overal gezworven
Door een onbekend gebied
Ik ben duizend maal gestorven
Het leven vond ik niet
Het leven vond ik niet*

*Toen ik niets meer had te dromen
Aan het einde van de reis
Mocht ik bij m'n vader komen
In zijn hemels paradijs
Hij vergaf mij al m'n zonden
Heeft me van mijzelf bevrijdt
Toen heb ik de weg gevonden
't Is Jezus die mij leidt
't Is Jezus die mij leidt*

Donderdag 14 april

Wij lezen Johannes 19: 1-16

Pilatus is bang dat het volk tegen hem in opstand komt. Daarom laat hij Jezus slaan en vernederen. Daarna laat hij hem aan de mensen zien, met de beroemde zin: 'Hier is hij, de mens' (vers 5). Je zou dit alleen kunnen lezen als: 'Kijk, hier is hij. Hier is de man waar jullie zoveel problemen mee hebben. Hij stelt toch niets voor? Laat hem gaan'. Maar als je naar het hele Johannes evangelie kijkt, betekenen zijn woorden veel meer. Ja, Jezus was een mens, een gewoon, sterfelijk mens. Dat staat al in het begin van het evangelie (Johannes 1:1-14). Maar om echt te ontdekken wie Hij is, moet je op een andere manier naar hem leren kijken.

Vrijdag 15 april

Wij lezen Johannes 19: 17-30

Het volk neemt de verantwoordelijkheid voor de dood van Jezus op zich. Pilatus wil met het wassen van zijn handen zich aan zijn schuld onttrekken. Maar zo gemakkelijk komt hij daar niet onderuit. Jezus heeft voor ons gekozen. Heb jij je keuze voor Hem al gemaakt?

We luisteren naar Nu valt de nacht (liedboek 195 1, 4 en 5)

<https://www.youtube.com/watch?v=NNz-4KMR8ec>

Nu valt de nacht.

Het is volbracht:

*de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.*

*'t Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.*

*Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbath is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.*



Zaterdag 16 april

Wij lezen Johannes 19: 31-42

Als je iemand verliest van wie je houdt, dan heb je verdriet. Jezus kan geen bemoedigende woorden meer spreken. Het wordt een stille zaterdag. We bidden samen: Stil worden wij, Heer, als wij denken aan Jezus uw Zoon. Op Uw woord beroepen wij ons Heer, op Uw belofte. Laat niet los wat Uw hand begon. Laat het Pasen worden.

Stille week een gedicht van Jaap Zijlstra

Het voorjaar komt, de knoppen breken
en bloesems geven taal en teken.

De vogels zingen, God wat is dit mooi.
ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.

Maar kan niet. Deze dagen staat
tussen de takken uw bebloed gelaat.

De bomen lopen wonderbaarlijk uit
rond uw verminkte, naakte huid.

Spijkers die hand en hout doorboren,
de aarde bloeit als nooit tevoren.

Ik hunker naar wat gaande is,
naar opbloei, naar verrijzenis.

Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.



1e Paasdag 17 april

Wij lezen Johannes 20: 1-18

De HEER is waarlijk opgestaan Halleluja!

